



LAILATOEL QADR



Alhamdoelillah, wij zijn dichtbij een nacht, welke naam wij kunnen terugvinden in de Nobele Qoer'aan:



“Waarlijk, Wij hebben hem (de Qoer'aan) nedergezonden, in de waardevolle nacht. En wat weet u van wat de waardevolle nacht is? De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. Daarin dalen de engelen en Djiebriel neer op het gebod van hun Heer, voor iedere zaak. Vredig is hij (die nacht) tot het schitteren van de ochtendschemering”. (Soerah Qadr)

Allah de Verhevene zelf heeft deze nacht de “waardevolle nacht” genoemd. Deze nacht is verheven en glorieus. In deze nacht was het Woord van Allah de Verhevene tot Zijn Geliefde Profeet ﷺ neergedaald. Deze nacht is beter dan duizend maanden geworden door het begin van de openbaring.

De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. Degenen die deze nacht biddend doorbrengen, worden evenveel beloond als duizend maanden biddend te hebben doorgebracht. Duizend is het hoogste cijfer in het Arabisch en in uitdrukkingen wordt het in de betekenis van “ontelbaar, onbeperkt” gebruikt. En juist met deze betekenis wordt “duizend” hier bedoeld.

Die waardevolle nacht valt in de gezegende maand Ramadaan. Maar welke van de dertig nachten is het? Deze informatie kunnen wij nergens in de Nobele Qoer'aan vinden. Daarvoor zijn wij bij de Geliefde Profeet ﷺ terechtgekomen. Hij ﷺ heeft gezegd: “Zoekt u de waardevolle nacht in het onevene van de laatste tien nachten van de maand Ramadaan” (Boecharie Sharief)

De waardevolle nacht is het zoeken zeer zeker waard. Die nacht moeten wij zoeken in de 21e, 23e, 25e, 27e, en 29e nacht van de gezegende maand Ramadaan. Die vijf nachten moeten wij biddend

Stichting-DMAU
Djamia Madarsa Anwaaroel Uloom
Tel: 06 411 89 129 / 06 17 98 63 00
website: www.stichting-dmau.nl
Email: info@stichting-dmau.nl
IBAN nr.: NL74INGB0007936974
KvK nr.: 68271018
Fiscaalnr: 8573.69.295

786
92



doorbrengen. De meeste metgezellen en de vooraanstaande Islamgeleerden zijn ervan overtuigd dat de 27e nacht van de gezegende maand Ramadaan de waardevolle nacht is.

Als wij niet in staat zijn, om welke reden dan ook, om deze vijf nachten biddend door te brengen, dan moeten wij tenminste de 27e nacht in ieder geval biddend doorbrengen. Elk moment van deze waardevolle nacht moeten wij hoe dan ook benutten. Gezegende aartsengel Hazrat Djiebril en andere engelen dalen op de aarde neer. Ze worden getuigen van die gelukkigen, die zich in deze nacht met het bidden bezighouden. Ze smeken Allah de Verhevene voor hun werelds welzijn en succes.

Niet iedereen heeft het geluk om duizend maanden te leven, maar Allah de Verhevene geeft de mens ieder jaar weer de kans deze nacht waardevol met aanbidding van Allah de Verhevene door te brengen.

Broeders en zusters, maak gebruik van deze waardevolle nacht door deze nacht in aanbidding van Allah de Verhevene door te brengen en door goede daden te doen, de Nobele Qoer'aan te reciteren, extra gebeden, sadaqah te geven en smeekbeden te doen voor de overledenen, zieken en behoeftigen, voor al uw moeslimbroeders en -zusters en om op het rechte pad te blijven en te volgen zoals onze geleerden, auwlia's en vromen dat als een voorbeeld voor ons heeft achtergelaten.

Een smeekbede die meerdere keren op deze nacht opgezegd kan worden is:

Allahoemma iennaka afoewwoen toehiebboel afwa fa'foe anni ja Ghafoeroe, ja Ghafoeroe, ja Ghafoer.

Vertaling: O Allah, U bent degene die vergeving schenkt voor de zonden, U schenkt graag vergeving, O Allah vergeef mij.

Moge Allah de Verhevene jullie allen hiervoor belonen met heel veel zegeningen en jullie smeekbede in Zijn Barmhartige Hof accepteren. Amien

Imran Sjah Chandoe